

Mens in beeld: Chardy

Interview door Lies Koenderman



De bronzen kerkklok van de Protestantse Kerk van Limmen dateert uit 1650. De klok wordt handmatig geluid door de koster voor de kerkdienst en slaat elk half en heel uur, aangedreven door een elektronisch uurwerk. Chardy van Riel heeft onlangs een video-opname gemaakt van de kerkklok. Graag willen wij meer weten over de bevestigingen van hem.

• Vertel eens wat over jezelf.

Ik ben 16 jaar en kom uit Marken. Ik doe dit jaar eindexamen VMBO, theoretische leerweg. Ik heb als hobby om zoveel mogelijk kerkklokken en beiaarden op video op te nemen.

• Hoe kom je aan deze bijzondere interesse in kerkklokken?

Ongeveer op mijn 9e jaar, hoorde ik bewust het luiden van de kerkklok van de Hervormde kerk in Marken. Toen ik daarna video-opnames op YouTube zag, vond ik die zo mooi dat ik dit ook ben gaan doen. Vanaf mijn 13e maak ik ook opnames van beiaarden.

• Wat houdt dit allemaal in?

Ik probeer eerst de oude klokken (de oudste in Krommenie is van 1392) van Noord-Holland op te nemen d.m.v. video-opname van de klok en van het luiden ervan, daarna ga ik verder met modernere klokken en andere provincies. Vooral de oude klokken hebben elk een eigen klank. Ik doe ook onderzoek naar de historische achtergrond van de klokken.



• Waarom wilde je graag de klok van Limmen opnemen?

Het bijzondere van de oude klok van Limmen is dat hij gemaakt is door de gebroeders Hemony, die oorspronkelijk carillongiers waren. De klok is gestemd, terwijl er geen aanwijzingen zijn dat er meerdere klokken waren.

• Op de klok is de letter P geschilderd, wat betekent dit?

In de oorlog zijn door de Duitsers de klokken uit de kerken verwijderd voor het brons. De klokken die de letter P kregen moesten nog onderzocht worden of het een monumentale klok was. Daarna werden ze ingedeeld op een inventarisatielijst, naar herkomst en categorie. Op deze lijst staat de klok van Limmen onder categorie M, van monumentale klok. De boot met de klokken is onderweg naar Duitsland opzettelijk afgezonken bij Urk. Na de oorlog konden, dankzij de lijst, de geborgen klokken weer teruggeplaatst worden. Veel oude kerken hebben een klok van na de oorlog.

• Deel je deze hobby in clubverband?

Dat niet echt, maar ik heb veel contacten in binnen- en buitenland door social media en reacties op mijn eigen video-opnames.



• Wil je hier ook professioneel in verder?

Ik ga als vervolgopleiding uurwerktechniek doen, waar je o.a. het onderhouden en renoveren van mechanische en elektronische uurwerken leert, die de kerkklokken qua uurwerk aansturen. Verder ben ik hard aan het oefenen als beiaardier en hoop zo mijn toelatingsexamen voor het conservatorium te kunnen halen en zo de beiaardieropleiding in Amersfoort te kunnen doen.

• Waar kan de opname van de klok bekeken en beluisterd worden?

Op mijn eigen YouTubekanaal, waar al mijn opnames staan, komt u via de link**:

www.youtube.com/watch?v=SBGieKm-z28 gelijk bij Limmen. Veel kijkplezier!

Chardy, bedankt voor deze aparte blik op de kerkklok van Limmen en veel succes met je toekomstplannen!

* Zie ook H6 in 'De Protestantse Kerk te Limmen' (Rein Koelemeij, Kees Druiven).

** Ook via www.pknlimmen.nl (map 'actueel' => 'deze link')